

2022-11-20 Liturgie middagdienst

Votum en zegengroet

Ps 9: 1, 4, 5, 6 en 10 (DNP) Neem geen wraak, maar laat God uw wreker zijn. Wij leven allemaal bij de gratie van God!

1. Met heel mijn hart geef ik U eer. Uw daden wil ik prijzen, HEER.
Ik zal voor U van blijdschap springen; uw grote naam wil ik bezingen.
4. De HEER is rechter voor altijd. Hij heeft zijn uitspraak voorbereid.
Naar recht en wet zal Hij beslissen; niet één keer zal Hij zich vergissen.
5. De HEER staat voor verdrukten klaar. Hij is een toevlucht in gevaar.
Wie U kent kan op U vertrouwen; U laat niet los wie op U bouwen.
6. Zing voor de HEER, breng aan het licht wat Hij als koning heeft verricht.
Hij wreekt het bloed dat is vergoten. De zwakken zal Hij niet verstoten.
10. HEER, geef aan mensen niet de macht. Treed op als rechter, spreek met kracht.
Laat stervelingen voor U beven; toon dat zij bij uw gratie leven.

Gebed

Schriftlezing Rom 12: 9-21

Tekst Rom 12:9

Verkondiging

Opw 346: 1, 2, 4 en 5 maak ons tot een stralend licht

Formulier 5 Heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis

LB 412: 3 U Vader U zij lof op een verhoogde toon

Viering

Na de viering LB 412: 6 Wij zegenen o Heer, uw goedheid al den dag

Voorbede en dank

Collecte

Ps 66: 3, 5 en 7 (Geref Kerkboek)

Zegen