

2022-03-06 Liturgie middagdienst

Verwachting en groet

LB 1010:1 en 2 (Geef vrede, Heer, geef vrede)

Gebed

Schriftlezing Psalm 11

Hoe kan er in de wereld vrede zijn? (Ria Borkent)*

Verkondiging

DNP Psalm 11 (Ik schuil bij God)

Gebed

Inzameling gaven

Geloofsbelijdenis

Opwekking 575 (In Christ alone/Jezus alleen)

Zegen

* Hoe kan er in de wereld vrede zijn
(melodie: psalm 119)

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder -
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

tekst: Ria Borkent

melodie: psalm 119 / Zo vriendelijk en veilig