

## 2021-12-12 Liturgie morgendienst

Welkom en mededelingen

Aansteken derde kaars

LB. 433:1 (Kom tot ons, de wereld wacht)

Votum en groet

Psalm 85 (uit de nieuwe psalmberijming: HEER, U was liefdevol voor Israël)

Tien geboden

LB. 439:1,2,3 (Verwacht de komst des Heren)

Gebed

Schriftlezing Lukas 1:39-55

De lofzang van Elizabeth (zie hieronder)

Preek

GK 47:1A,2M,3V,4M,5V,6A (Mijn ziel verheft Gods eer) (GK2006)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Opwekking 806 (Maak ons hart onrustig God)

Zegen

-----  
De lofzang van Elisabeth (melodie: De lofzang van Maria):

Mijn ziel looft God, mijn HEER.  
Vanwaar komt mij de eer,  
dat ik u mag ontvangen:  
de moeder van Gods Zoon,  
Die komt op Davids troon.  
Naar Hem gaat mijn verlangen.

Met u breng ik God eer,  
o, moeder van mijn Heer'.  
U is de Vrucht gegeven:  
het Kind dat ons verblijdt,  
Gods Zoon die ons bevrijdt.  
Hoog heeft God u verheven.

Het kind in mij springt op,  
mijn vreugde stijgt ten top:  
Gods heil is nu gekomen!  
De Geest daalt op mij neer,  
mijn ogen zien de Heer'.  
Hij komt ook bij mij wonen.

God heeft zijn Woord volbracht.  
Het licht verdrijft de nacht.  
Welzalig die geloofde:  
een Kind, voor ons verwekt,  
Die onze schuld bedekt.  
Hij is de lang beloofde.